

NIEUW IN MOKUM

Gemeenschap *light*

Jessa van der Vaart studentenpastor



Foto: Jansen Gatti

Studentenpastor Jessa van der Vaart: 'Veertig dagen zonder presteren, was het thema van de eerste dienst voor studenten.'

GUIDO ATTEMA

Wie ben je?

Ik ben Jessa van der Vaart, part time dominee bij Vrijburg (vrijzinnige protestante geloofsgemeenschap in Amsterdam, red.) en al meer dan de helft van mijn leven woonachtig in deze schitterende stad.

Waar werk je?

Voor de overige 50% van mijn werk ben ik sinds kort studentepastor bij SPA020, Studenten Pastoraat Amsterdam. Vroeger had het Studentepastoraat een fysiek gebouw. Maar we merken dat studenten niet meer zo snel naar je toekomen als ze vragen hebben. Je moet ze zelf opzoeken, 'de boer op'. Daarnaast komt er nu iedere maand een speciale kerkdienst voor studenten. Ik merkte dat velen van hen wel degelijk behoefte hebben aan geestelijke voeding en aan een soort van gemeenschap. Ook al willen ze niet het gevoel hebben daardoor geclaimd te worden. We richten onszelf dus in als een gemeenschap *light*, waar studenten mogelijk maar een jaartje blijven en daarna weer doortrekken.

Wat is je missie?

Studenten leven tegenwoordig onder een enorme druk om te presteren voor een zo optimaal mogelijke vulling van hun CV. Ze proberen om boven de concurrentie uit te stijgen en hebben het gevoel dat alle schijnwerpers op hen gericht zijn. Vandaar dat bij de eerste dienst van SPA tijdens de eerste zondag van de vastenperiode het thema 'veertig dagen zonder presteren' was. Juist door jezelf niet al te veel op te leggen, ontstaat ruimte in je hoofd. Door middel van Bijbelverhalen proberen we mensen aan het denken te krijgen

Favoriete plek in de stad

Ik houd er heel erg van om over de grachten naar huis te fietsen. Historie en heden lopen door elkaar heen. Ver-

der vind ik het zo fijn dat alles compact is. Er is altijd wel wat te beleven en overal is een kroeg om de hoek.

Mooiste kerk

Toen ik in Amsterdam ging studeren, bezocht ik regelmatig diensten voor randkerkelijken bij Groot Zuid in een schoolkantine. Dat vond ik een grappig gegeven. Ook aan de Amstelkerk bewaar ik goede herinneringen, daar ben ik gedoopt en heb er belijdenis gedaan. Maar de Dude Kerk blijft toch mijn favoriet. De oudste kerk van de stad op een bijzondere plek, met een prachtige liturgie. Ook al is het jammer dat het er in de winter zo koud kan zijn.

De Studentkerk Amsterdam wordt maandelijks georganiseerd in de Spuikerkerk om 16.00 uur, met klasieke muziek van conservatoriumstudenten, een preek, stiltte en borrel na afloop. spa020.nl

BIJBELTEKST VAN EEN AMSTERDAMMER

Ik was een vreemdeling

Tweede Kamerlid Joël Voordewind

GUIDO ATTEMA

'We zijn allemaal geschapen naar Gods beeld om recht te doen aan Hem. Als tiener kon ik het al niet goed verkroppen dat anderen in de wereld het slecht hadden. Het zou niet mogen uitmaken waar je bent geboren om een eerlijke kans te krijgen op een goed bestaan.'

Voor Joël Voordewind, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, is deze gedachtegang de drijfveer voor zijn hele werkzame leven geweest. Vóór zijn politieke carrière werkte hij bij Dorcas, een organisatie die mensen in nood of diepe armoede helpt.

Lijmsnuiver begraven

Voor Dorcas geldt de tekst uit Matteüs over de vreemdeling als de grote inspiratiebron. Via zijn werk kwam Voordewind op veel plekken in de wereld. 'In de jaren negentig werkte ik samen met mijn vrouw in Brazilië voor een straatkinderenproject. De eerste werkdag moesten we een jongen begraven die door het lijmsnuiven tussen de treinrails in slaap was gevallen. Toen dacht ik: hoe is het mogelijk dat we een raket naar de maan kunnen sturen, maar niet in staat zijn zo'n jongen te redden?'

Steengroeve in India

Voordewind neemt zijn kinderen mee naar plekken waar mensen een minder gefortuneerd leven hebben. 'Met mijn zoon ben ik naar een steengroeve in India geweest waar kinderarbeid plaatsvond. We bezochten ook de kampen in Jordanië waar vluchtelingen uit Syrië stranden.'

'Ik geloof in verandering'

'Momenteel zijn er meer ontheemden dan ooit op de wereld - meer dan vijftig miljoen. Zoveel mensen die niet in staat zijn iets op te bouwen. Vandaar dat ik blij ben dat de CU samen met D66 en de SGP 570 miljoen heeft kunnen vrij krijgen om extra hulp te kunnen verlenen aan vluchtelingen.'



Foto: Rutus de Vries/ChristenUnie

Joël Voordewind: 'Het zou niet mogen uitmaken waar je bent geboren om een eerlijke kans te krijgen op een goed bestaan.'

Geduld hebben

Voordewind deinst er niet voor terug dat hulp lang niet altijd direct tot stand komt. 'Geduld hebben leer je wel als politicus. Ik geloof in verandering van onrecht, ook al duurt het soms twintig jaar. Het mooie van het christelijke geloof is dat je doet wat je kunt, maar je tegelijkertijd weet dat je het niet alleen hoeft te doen. God is uiteindelijk de bescherming van de zwakkere. Maar dat betekent niet dat je als individu je verantwoordelijkheid kunt afschuiven.'

Kinderarbeidvrij

'Ik ben in gesprek met grote kledingproducenten. Wat ik merk is dat ze zeker bereid zijn de arbeidsomstandigheden te verbeteren en kinderarbeid uit te sluiten. Maar de bedrijven willen ook dat wij luisteren naar hun verhaal: dat ze tijd nodig hebben om veranderingen door te voeren. Op den duur ontstaat er hopelijk een gelijk speelveld, zodat alle kledingfabrikanten kinderarbeidvrij kunnen werken en elk kind naar school kan gaan.'

BIJBELTEKST

IK WEEF VAN DE ELLENDE EN DE ARMOEDE WAARIN U VERKEERT, HOEWEL U RIJK BENT.
WANT IK HAD HONGER EN JULLIE GAVEN MIJ TE EETEN, IK HAD DOORST EN JULLIE GAVEN MIJ TE DRINKEN.
IK WAS EEN VREEMDELING EN JULLIE NAMEN MIJ OP, IK WAS NAAKT EN JULLIE KLEEDDEN MIJ. IK WAS ZIEK EN JULLIE BEZOECHTEN MIJ, IK ZAF GEVANGEN EN JULLIE KWAMEN NAAR MIJ TOEG.
(MATTEUS 25:35-36)

SCHIETGEBEDJE

De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen
De Heer zij achter u, om u in u' armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij onder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zij in u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij om u heen, als een beschermende muur,
als anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u, om u te zegenen.
Zo zegene u de almachtige God,
Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
Amen
Naar de zegenbede van St. Patrick

COLOFON

KERK in MOKUM MAANDBLAD

APRIL 2015, JAARGANG 6, NUMMER 3

PROTESTANTSE KERK AMSTERDAM
NIEUWE KEIZERSGRACHT 1A
1018 DR AMSTERDAMHOOFDREDACTIE: HANNA VAN DERBEEK
EINDREDACTIE AGENDA: DAUKE BOS-BURGGRAAF
CONTACT: REDACTIE@PROTESTANTSAMSTERDAM.NL,
020-53 53 705REDACTIE KERK in MOKUM: GUIDO ATTEMA,
WILHELM VAN BERKUM, TIZIA VAN DER GRAAF,
PETER IJENBURG, GERBERT VAN LOENEN.
VERDER WERKTEN MEE: HARMEN BRETHOUWER,
ARJETTE KUIPERS, INGMAR SILLIUS.ABONNEMENT: EEN ABONNEMENT OPGEVEN OF OPZEG-
GEN DOET U VIA ABONNEMENT@PROTESTANTSAM-STERDAM.NL OF 020 53 53 706 (10.00-16.00
UUR). EENMAAL PER JAAR WORDT U UITGENODIGD EEN
VRIJWILLIGE BIJDRAGE TE BETALEN.
REK.NR. NL13 FVLE 0635 8012 21 t.n.v.
PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM INZ.
KERKBLADVERSCHEININGSFREQUENTIE: KERK in MOKUM
VERSCHEINT 10x PER JAAR, 5x ALS BLAD VAN
12 PAGINA'S EN 5x ALS ACHTER VAN 4 PAGINA'S.
HET VOLGENDE NUMMER KOMT UIT OP 14 APRIL 2015.BUREAUREDACTIE: ABC REDACTIE, CULEMBORG
VORINGEVING: STUDIO EDHNS, AMSTERDAM

DRUK: BDU, BARNEVELD

PROTESTANTS20

PROTESTANTSEKERKAMSTERDAM