



Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

Muziekdienst 19 november 2017



m.m.v. "La Maquina del Tiempo" o.l.v. Sannie de
Jongh
Predikant: Japke van Malde
Organist: Erik Visser.
Lector: Gon Homburg

Welkom

Aansteken paaskaars en stilte

We zingen (staande) een lied: 601 vers 1

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaar genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn

Bemoediging en groet

Antwoordlied: 601 vers 2

Licht, van mijn stad de stedehouder
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elke zijn naam in vrede draagt.

We gaan zitten

Uitleg: Barokmuziek, waar luisteren we naar?

Muziek: G.Ph. Telemann, Sonate in G TWV 41:G4,
Cantabile en Vivace

Een oud verhaal: *De geboorte van de muziek*

Muziek: J.M. Leclair, Sonate in e-moll, Adagio en Allegro, traverso
en BC

Tekst: *Muziek als uiting van vreugde*
I Samuël 2: het lied van Hannah

Muziek: Sonate in D, Allegro, J.Chr.F.Bach, traverso, barokcello en concertante klavecimbel

Tekst: *Muziek als troost, muziek die rustig maakt*
delen uit I Samuël, over koning Saul die rustig wordt van de muziek (harp) van David

Muziek: J.S. Bach, Andante uit sonate in e-moll (traverso & BC)

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen en collecte voor Stichting De Medicijnpot in Amsterdam (voor mensen die geen of weinig geld hebben voor medicijnen).

Slotlied: 601 vers 3

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen eerstgeboren
licht, laatste woord van hem die leeft.

Uitzending met de Ierse reiszegen

Mededelingen:

Na de dienst bent u welkom bij de opening van de tentoonstelling in de Moddermanzaal.

Zondag 26 november is de gedachtenisdienst in Vrijburg om 10.30 uur.

Voorgangers: ds J. de Valk, ds J. Röselaers en ds L. Baars

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze volgen via kerkdienstgemist.nl
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt via de website onze nieuwsbrief aanvragen.

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten in onze LinkedIn groep. De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke van Malde (071-5142807) en ds Joost Röselaers (0655776713). Onze jongerenwerker is Jelle de Graaf (06-28562748).

Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma's, gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige jongeren. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere activiteiten.



Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en

lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via roselaers@btinternet.com

Naam.....

Adres

Postcode en Woonplaats.....

E-mailadres:.....