

Vrijburg

Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten, 13 mei 2018

Thema: Wie niet weg is, is gezien
Joachimstal + Lennep + Vrijburg



voorgangers: ds Joep de Valk en Dik Mook
organist: Erik Visser

solozang: Carolien Moree

orgelspel Georg Böhm, Preludium in F

luiden van de klokken, stilte

welkom

aansteken van de kaars

de gemeente gaat staan

lichtlied doe je licht aan

tekst: Karel Eykman
muziek: Erik Visser

Licht dat wil in - gaan
te - gen don - ke - re nach - ten
te - gen dui - te - re mach - ten
de mor - gen breekt aan.

Laat het don-ker ver-dwij-nen
laat de aar-de ver - schij - nen
maak dat licht le - vend
word zelf licht - ge - vend
doe je licht aan.

votum

- voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan God,
gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan.
voorganger: Die bemoedigt en ons roept tot gerechtigheid.
gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

groet

- voorganger: Vrede zij u.
gemeente: De wereld zij vrede.

inleiding

lied OLB 490 Hier is een stad gebouwd / Überall Stadt ringsum

Jaap Gerretts (1924)

Überall Stadt ringsum,
Strassen und Häuserreih,
Blei-be für Bau-me und
Menschen aus Licht und Stein

Ü - ber - all Stadt rings - um,
Eiliger Weg, Verkehr
der durcheinanderschwärmt,
Wolken aus Lärm wie ein
Feuer, das doch nicht wärmt.

Stra - Ben und Häu - ser - reih,
Menschen gaan twee aan twee
Blei - be für Bau - me und
suchen een woning en
willen geborgen zijn.

Menschen aus Licht und Stein.
Leben is liefde doen,
gehen in het oude spoor:
menschen zijn ouder en
kind, en dat gaat maar door.

Hier is een stad gebouwd
overal om ons heen,
huizen en bomen en
mensen van licht en steen.

Overall haast en ver-
keer dat geen richting heeft,
wolken lawaai als een
vuur dat geen warmte geeft.

Is er een stad zonder
dood zonder duisternis,
komt er een stad waar de
zon niet meer nodig is?

Wüste und Überfluss,
Menschen, sie gehn zu zwein,
suchen nach Wohnung und
möchten geborgen sein.

Leben ist Lieben – und

Stolpern im alten Gleis:
Kinder und Eltern und
Kinder, ein ewger Kreis.

Sterben im Lichtermeer?
Kommt eine Stadt, drin ein
Andrer die Sonne wär?

Ist eine Stadt ohne
uit de workshops

gebed

muziek Johann Caspar Ferdinand Fischer, Toccata in Bes

bijbelverhaal Lukas 19, 1-10

Jezus ging Jericho in en trok door de stad.

Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar.
Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was,
maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.
Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen
zien wanneer hij voorbijkwam.

Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei:

*‘Zacheüs, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’*

Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich
thuis.

Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar:

*‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan
om onderdak te vinden voor de nacht.’*

Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer:

*‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen,
en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’*

Jezus zei tegen hem:

*‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van
Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat*

verloren was.’

* * * * *

¹Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt.

²In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. ³Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. ⁴So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können; denn dort musste er vorbeikommen.

⁵Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an:

»Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein!«

⁶Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf.

⁷Alle sahen es und murrten; sie sagten:

»Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt!«

Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm:

»Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben.«

⁹Darauf sagte Jesus zu ihm:

»Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteilgeworden! Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. ¹⁰Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten

overweging

lied Der Laden, Gerhard Schöne -solo door Carolien Moree

War es Traum oder wirklich,
als ich in dieser Stadt
irgendwo in Gedanken
jenen Laden betrat?

Hinterm Tisch, dieser Händler
wirkte irgendwie fremd,
verbarg mühsam zwei Flügel
unterm lichtweißen Hemd.

Das Regal war bis unter die Decke

voll mit Tüten und Schachteln gestellt.
Doch im Dämmerlicht konnt’ ich nicht sehen,
was die ein’ um die and’re enthält.

Nun ich fragte den Händler:
“Was verkaufen sie hier?”
“Alles, was sie sich wünschen,
alles gibt es bei mir.

Das, wonach sie sich sehnen,
was sie froh machen kann,

was sie schon nicht mehr hofften,
alles biete ich an”.

Oh, wie hab’ ich mich da vor dem Händler
mit dem Wunscheaufsagen beeilt:
“Sieh’, ich möchte das Schweigen der Waffen
und die Brötchen viel besser verteilt!

Mehr Verstand in die Köpfe,
aus den Augen die Gier,
Eltern Zeit für die Kinder,
Achtung vor jedem Tier.

Helle Zimmer für alle,
Arbeit, je nach Talent ...”.
Als ich Luft holen wollte,
sprach er: „Kleinen Moment!

Sicher haben sie mich falsch verstanden.
Wie ich hör’, woll’n sie Früchte bei mir.
Ach nein, nein, ich verkauf keine Früchte,
ich verkauf nur die Samen dafür!”.
Was het een droom of werkelijkheid,
toen ik in deze stad
ergens in gedachten
die winkel betrad?

Achter de toonbank, kwam deze winkelier
mij enigszins vreemd voor,
verborg met moeite twee vleugels
onder een lichtwit hemd.

De schappen waren tot aan de nok

vol gestapeld met zakken en dozen.
Maar in het schemerlicht kon ik niet zien,
Wat er allemaal in zat.

Toen vroeg ik de handelaar:
“Wat verkoopt u hier?”
“Alles, wat u zich wenst,
alles heb ik in huis.

Datgeen, waarnaar u verlangt,
wat u vrolijk maken kan,
waarop u al niet meer hoopte,
alles bied ik u aan”.

O, hoe heb ik mij daar tegenover de handelaar
gehaast bij de opsomming van mijn wensen:
“Ziet u, ik wens het zwijgen van de wapenen
en dat het brood veel beter verdeeld wordt!

Meer verstand in de bovenkamer,
uit de ogen de begerigheid,
ik wens ouders meer tijd voor hun kinderen,
respect voor ieder dier.

Lichte woningen voor iedereen,
werk, naar ieders aanleg ...”.
Toen ik adem wilde halen,
sprak hij: “Een klein ogenblik!

Ongetwijfeld heeft u mij verkeerd begrepen.
Zoals ik u beluister, wilt u vruchten van mij.
Ach nee, nee, ik verkoop geen vruchten,
ik verkoop er alleen het zaad voor!”.

uit de workshops

lied 841 Wat zijn de goede vruchten / Der Geist bringt Gute Früchte

1 Wat zijn de goe - de vruch - ten,
 die groei - en aan de Geest?
 De lief - de en de vreug - de,
 de vre - de al - ler - meest,
 ge - duld om te ver - dra - gen
 en goe - der - tie - ren - heid,
 ge - loof om veel te vra - gen,
 te vra - gen hon - derd - uit;

Liedboek Online

2. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
 maar vasthoudt tot het eind,
 wie zijn bestaan niet kruisigt –
 hoezeer hij levend schijnt,
 hij gaat voorgoed verloren,
 het leven dat hij koos
 is tevergeefs geboren
 en eindigt vruchteloos.

3. Maar wie zich door de hemel
 laat helpen uit de droom,
 die vindt de boom des levens,
 de messiaanse boom
 en als hij zich laat enten
 hier in dit aardse dal,
 dan rijpt hij in de lente
 tot hij vrucht dragen zal.

1. Der Geist bringt gute Früchte.
 Sie wachsen, wo er weht.

Die Freude wächst, der Friede
und Liebe, die versteht,
Geduld, sich zu ertragen,
Güte, die freundlich lacht –
und Glaube, viel zu fragen,
wo niemand sonst mehr fragt.

2.Und wer sich selbst nicht preisgibt,

kämpft bis zum letzten Stein,
das Ich nicht an das Kreuz gibt,
mag noch so tapfer sein –
es geht ihm doch verloren
das Leben, das er sucht.
Er is umsonst geboren
und endet ohne Frucht.

3.Doch wer sich durch den Himmel
aus seinen Traum lässt ziehn,
erblickt den Baum des Lebens –
messianisch gross und grün!
Und lässt er sich einpfropfen
dem Stamm als neues Reis,
dann reift im Wind des Sommers
mehr Frucht ihm, als er weiss.

voorbeden, stil gebed

gezamenlijk Onze Vader

mededelingen en collecten thema. Stad en de naaste

. eerste collecte, **Drugspastoraat Amsterdam**

Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te behouden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschappelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A'dam Zuidoost. Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en gevangenissen. Speciale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die geheel alleen zijn.

Rekening: NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat Amsterdam

. tweede collecte, gemeente

. de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Conna Wardenaar

. muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach, Pastorella II

slotlied 930 Jij geeft mij vleugels en handenvol licht

①
Jij geeft mij vleu - gels en han - den vol licht.

②
Jij leert mij le - ven zon - der ge - wicht

③
lo - pen op wa - ter en spe - len met vuur,

④
jij maakt mij o - pen, ik weet dag noch uur.

afscheid en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.

Orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Ballo del granduca

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.

. **Mededelingen:**

. Zondag 20 mei Pinksteren. Kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.

Voorgangers: ds Joost Röselaers en ds Joep de Valk

Tijdens deze dienst doet mw Eli Valeton belijdenis.

. Donderdag 17 mei om 12,30 uur, Vrijburglunch.

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze volgen via kerkdienstgemist.nl

Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt via de website onze nieuwsbrief aanvragen.

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten in onze LinkedIn groep.

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (0655776713) en ds Liesbeth Baars (06 23 64 12 42). Onze jongerenwerker is Jelle de Graaf (06-28562748). Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma's, gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige jongeren. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere activiteiten.



Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via roselaers@btinternet.com

Naam.....

Adres

Postcode en Woonplaats.....

E-mailadres:.....