

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Thema: Angst en overgave



Witte Donderdag 1 april 2021

voorganger: ds. Joep de Valk
lector: Jan de Vries
organist: Jan Pieter Lanooy
zang: Kaiyi Min

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl en via www.kerkdienstgemist.nl

orgelspel J. Brahms: Herzlich tut mich verlangen op. 122

aansteken van de kaars en welkom

votum en groet

Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.
Die liefde is en grond van ons bestaan.
Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

Vrede zij ons en de wereld om ons heen

lied: 653 U kennen, uit en tot U leven

Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijs van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

inleiding, stilte, inkeer

lezing uit Matteus 26, 36-44 Jezus bidt om redding

Jezus ging met zijn leerlingen
naar een plek die Getsemane genoemd werd.

Hij zei:

'Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.'

Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen:

'Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.'

Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen:

*'Vader, als het mogelijk is,
laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!
Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil,
maar zoals u het wilt.'*

Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus:

*'Konden jullie niet eens één uur met mij waken?
Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen;
de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.'*

Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad:

*'Vader, als het niet mogelijk is
dat deze beker aan mij voorbijgaat
zonder dat ik eruit drink,
laat het dan gebeuren zoals u het wilt.'*

Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor.

pianospel J.S. Bach, Herzlich tut mich verlangen BWV 727

overweging

korte stilte

lied 586 Zie de mens die in zijn lijden

1 Zie de mens die in zijn lij-den
te - ken werd voor al - le tij-den
van wat lief-de dra-gen kan.

Liedboek Online

The image shows a musical score for a three-part setting of the hymn 'Zie de mens die in zijn lijden'. It consists of three staves of music in G major and 2/2 time. The lyrics are written below the notes. The first staff begins with a '1' indicating the start of the first part. The second staff continues the melody, and the third staff concludes with a double bar line. A faint watermark of a church building is visible in the background.

Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weergaloos is Hij alleen.

Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfde die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.

Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen –
stervende pleit hij hen vrij.

gedachtenisavondmaal, inleiding en uitnodiging

tafelgebed gezongen

tekst: Johan Blaauw; melodie: Erik Visser/Jeanette van Wingerden

Als een vriend van men- sen
moch-ten wij U le - ren ken- nen.

- 1 Als een bondgenoot van wie uitgeteld zijn
als een bondgenoot van wie
moedeloos terneer zitten.
Als iemand die troost wie verdrietig zijn -

als een vriend van men- sen
moch-ten wij U le - ren ken- nen.

- 2 Dankbaar gedenken wij hoe Jezus van Nazareth
in de nacht van zijn overlevering
brood en wijn met ons deelde.
Hij brak het brood en sprak:
neemt en eet, dit is mijn lichaam.
Hij deelde de beker rond en sprak:
drinkt allen hieruit
want dit is het nieuwe verbond in mijn bloed.

Als een vriend van men- sen
bent U on-der ons ge-ko- men.

voorbeden, stil gebed, Onze Vader

slotlied: 576 O hoofd vol bloed en wonden. In het Duits

:

9.
Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheid nicht von mir;
Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt du dann herfür;
Wenn mir am allerbängsten
Wird um das Herze sein,
So reiß mich aus den Ängsten
Kraft deiner Angst und Pein!

Zegen

8.
Ich danke dir von Herzen,
O Jesu, liebster Freund,
Für deines Todes Schmerzen,
Da du's so gut gemeint.
Ach gib, daß ich mich halte
Zu dir und deiner Treu'
Und, wenn ich nun erkalte,
In dir mein Ende sei!

Mededelingen:

Paaszondag 4 april, digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.

Voorganger: ds Joost Röselaers

Spreekt Pasen in deze Coronatijd extra tot de verbeelding? Wij kunnen ons voelen als Maria van Pasen in Vrijburg.

Paasfilm door de kinderkerk!

De kinderen hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan een Paasfilm, die tijdens de dienst zal worden getoond!

Joost Röselaers leidt de dienst, Jan Pieter Lanooij speelt op het orgel en Kaiyi Min zingt de liederen.

Magdala op de vroege Paasmorgen, in de greep van angst, een en al onzekerheid. Maar dan ervaart zij een onverwachte ontmoeting, en gaat zij moedig verder op haar weg. Met nieuwe gedachten voor de toekomst.

Vouw je schaduw op- Moment van inspiratie op weg naar Pasen
M.m.v. Boris van der Ham, Jan Pieter Lanooij en de filosofiegroep

Op stille zaterdag- tussen Goede Vrijdag en Pasen, tussen verdriet en hoop, zenden we een moment van inspiratie uit vanuit Vrijburg. Margriet Dijkmans van Gunst, Pieter Jan André en Joost Röselaers zorgen voor gedachten en gedichten. Jan Pieter Lanooij speelt op orgel en piano. Boris van der Ham zingt het door hem geschreven lied Opstaan. Dat lied begint met ‘laten wij gaan huilen’ en eindigt met ‘laten wij gaan dansen!’

Vrijzinnige Miniaturen uit Vrijburg

Vanuit Vrijburg worden 5 dagen per week Vrijzinnige Miniaturen in de vorm van podcasts verstuurd. Deze podcasts zijn geïnspireerd op het thema “Het verlangen geraakt te worden” en worden geschreven en gemaakt door het zgn. Podcastcollectief van Vrijburg.

U kunt deze vrijzinnige miniaturen van max. 3 minuten, beluisteren en lezen op uw email en op de website van Vrijburg

Wilt u deze miniaturen dagelijks ontvangen? Meldt u dan aan via de website of stuur een mailtje naar info@vrijburg.nl

Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl en haar coronamaatregelen. U kunt via de website onze nieuwsbrief aanvragen.

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en meepraten in onze LinkedIn groep.

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Japke van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (06-55776713) en Lodewieke Groeneveld (06-40832921) Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma's, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.

Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere activiteiten.

-



Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en stuur hem naar Vrijburg. U kunt zich ook opgeven via jroselaers@vrijburg.nl

Naam.....AdresPostcode en woonplaats...e-mail