

# Een stem die roept

90 jaar Vrijburg

Tekst Sytze de Vries

Melodie John Bacchus Dykes -  
DOMINUS REGIT ME (1868)

1. De stem die on - ze har - ten wekt,  
roept ons tot reis - ge - no - ten.  
Een ver - ge - zicht wijst ons de weg,  
die zin - gend wordt ont - slo - ten.

2. Wie zoekt naar zin en samenhang,  
mag hier zich welkom weten.  
Wij zoeken bronnen in het zand  
die dorsten doen vergeten.

3. Want hier zal een oase zijn,  
verwelkomt ons Gods vrede.  
Hier waait als wind in de woestijn  
een adem van gebeden.

4. Hier ademen wij vrijheid in  
als grond van alle leven.  
Het wonder van de regenboog  
mag ieder her beleven.

5. In dit veelkleurig samengaan,  
dit bont palet van vragen,  
zullen wij bij Gods gratie gaan,  
elkaar in liefde dragen.

6. Want deze vrijplaats voor de geest,  
dit huis voor vriend en vreemde  
is even ieders pleisterplaats,  
voor zoekers en ontheemden.

7. Hier komt het ho - ge woord er uit,  
 dat vraagt om ons ver - trou - wen,  
 en steeds op — on - ze lip - pen — zoekt  
 de toe - komst te ont - vou - wen.

8. Hier vuurt de Geest haar stralen af  
 en brengt zij ons op adem,  
 hier warmt zij ons en vuurt ons aan  
 als zonlicht door de ramen.

9. Hier deelt zich liefde mateloos  
 en wordt als brood gebroken.  
 Zij wapent ons tegen de nacht  
 waar vrijheid wordt weersproken.

10. Hier gonst het van een nieuw seizoen:  
 de schepping wordt hernomen!  
 Hier staat de hemel ons te doen,  
 zijn wij te gast in dromen.

11. Van hier gaan wij de wereld in,  
 gezegend tot een leven  
 waar liefde onze grondtoon blijft,  
 en vrijheid ons gegeven.

12. En steeds als onze weg verzandt  
 in nachten zonder dromen,  
 laat dan dit huis oase zijn  
 om steeds terug te komen.