

Dienst zondag 28 januari 2024

Thema: HEEL



Peter Gabriel op zijn album *I/O*

Voorganger: Dik Mook
Organist: Jan-Pieter Lanooy
Lector: Joan de Roos

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl en via www.kerkdienstgemist.nl

Opening van de dienst

Orgelspel

Luiden van de klokken

Welkom en korte mededelingen

Aansteken van de kaars en Stilte

De gemeente gaat staan

Lichtlied: *Licht dat wil ingaan tegen donkere nachten*

tekst: Karel Eykman
muziek: Erik Visser

Licht dat wil in - gaan
te - gen don - ke - re nach - ten
te - gen dui - te - re mach - ten
de mor - gen breekt aan.

Laat het don - ker ver - dwij - nen
laat de aar - de ver - schij - nen
maak dat licht le - vend
word zelf licht - ge - vend
doe je licht aan.

voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan God,

gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan.

voorganger: Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn.

gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

Groet:

voorganger: Vrede zij u.

gemeente: De wereld zij vrede.

De gemeente gaat zitten

Gebed

Lied

Vrede voor jou, hierheen gekomen

B9

melodie: Komt nu met zang

Vre - de voor jou hier - heen ge - ko - men,
zoe - kend met ons om mens te zijn.
Jij maar al - leen, jij met je vrien - den,
jij met je last, ver - bor - gen pijn.
Vre - de, ge - na - de, God om je heen,
ver - ge - ving, nieu - we moed
voor jou en ie - der - een.

2. Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein,
dit wordt verbeeld in woord en gebaar
tot ooit en overal
wij leven van elkaar.

3. Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt,
jij die de wereld verder draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,
tijd om te leven, kans om te zijn:
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

Inleiding

Lezingen: 1. Mattheus 5, 43 – 48
2. Uit het boek van de Afghaans-Nederlandse schrijfster Forugh Karimi, *De moeders van Mahipar*

Lied: *In de harten van de mensen* (Marijke Koijs-de Bruijne; E. Silcocks)



In de har-ten van de men-sen
leeft een eeu-wen-oud ge-rucht
van een we-reld die vol-maakt was,
waar-van God zag dat zij goed was,
lich-tend beeld dat van ons vlucht.

2 Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
't met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.

3 Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in 't donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.

3 Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
Voer door eeuwen en door dagen

ons naar heelheid, die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

Overdenking

–tijdens de overdenking luisteren we naar een deel van het lied ‘So Much’ van Peter Gabriel:

O, er is zoveel om voor te leven
Oh, there's so much to live for
Er is nog zoveel te geven
So much left to give
Deze editie is beperkt
This edition is limited

Er kan maar zoveel gedaan worden
There's only so much can be done
Het lichaam verstijft, wordt moe en
doet pijn
The body stiffens, tires and aches

In zijn gerimpelde, vlekkerige huid
In its wrinkled, blotchy skin
Met elk decennium meer camouflage
With each decade, more camouflage
Voor het kind met wilde ogen in jezelf
For the wild eyed child within
Sluit nu even je ogen
Now close your eyes for a moment
Kijk naar beneden en kijk naar boven
Look down and look above
Alle warmte in jou
All the warmth inside of you
Komt van degenen van wie je houdt
Comes from those you love
O, er is zoveel om voor te leven
Oh, there's so much to live for
Er is nog zoveel te geven

So much left to give
Deze editie is beperkt
This edition is limited
Er kan maar zoveel gedaan worden
There's only so much can be done
Zoveel om naar te streven
So much to aim for
Opschieten naar de zon
Shooting up at the sun
Als het allemaal komt en gaat
When it all comes and goes
Er kan maar zoveel gedaan worden
There's only so much can be done
Er kan zoveel gedaan worden
So much can be done
Er kan maar zoveel worden gedaan
Only so much can be done

Stilte

Muziek – Improvisatie Jan Pieter Lanooy

Lied:

'God mag weten' - een lied ter herinnering aan onszelf -
tekst: Hein Stufkens • melodie: Focke de Vries



1 God mag we - ten wie de mens is die zichzelf ver - ge - ten heeft,



God mag we - ten wie de mens is die niet weet waarvoor hij leeft.

Refrein



Maar de zon zal blijven stra-len, moeder aar- de niet ver - gaan,



voor ik tot mijzelf ge - ko - men slechts uit lief- de zal be - staan.

2 God mag weten
wat de zin is
die wij samen niet verstaan
van ons godgeklaagde lijden
en de pijn ons aangedaan
Refrein

3 God mag weten
hoeveel jaren
en hoever ik nog moet gaan,
voor in mij het licht zal breken
alle spiegels, alle waan.
Refrein

Voorbeden en Stil gebed, afgesloten met Onze Vader:

Mededelingen en collecten

De bloemen in deze dienst gaan naar mw. Hélène C. van Schaik.

Collectethema: Europa en de wereld

Eerste collecte: Wereldouders

Miljoenen kinderen in Latijns-Amerika moeten het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij lijden honger, gaan niet naar school en werken om te overleven. Ze komen vaak al jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Hun toekomstperspectief is een leven in armoede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie. WereldOuders is voor deze kinderen familie . en zet zich dagelijks in om deze kansarme kinderen een stabiele basis te geven, evenals onderwijs en medische zorg.

WereldOuders werkt in Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru. Rekening: NL 60 INGB 000 000 1171 t.n.v. Wereldouders.

Tweede collecte: onze diaconie

De diaconie zet zich in voor de samenleving.

Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De diaconie ondersteunt voorts projecten In Amsterdam en ver daarbuiten.

Rekening: NL 56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730.

Voor digitaal collecteren maken wij gebruik van een algemene QR-code.

Deze kunt u niet met uw eigen bank-app lezen maar wel met een algemene QR-code reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone). U kunt ook in uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en vrijburg.nl/collectediaconie

gaan. In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoekpagina van Vrijburg.

In de kerk kunt u voorts bij de witte zuil bij de uitgang betalen met uw bankpas.



vrijburg.nl/collecte1

De gemeengte gaat staan



vrijburg.nl/collectediaconie

Canon als slotlied: Jij geeft mij vleugels en handen vol licht (Hein Stufkens; F. de Vries)

1 Jij geeft mij vleu-gels en han-den vol licht

2 Jij leert mij le - ven zon - der ge - wicht

3 lo - pen op wa - ter en spe - len met vuur,

4 jij maakt mij o - pen ik weet dag noch uur

Uitzending en zegen: de gemeente antwoordt met 'Amen'.

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken

Agenda

Zondag 4 februari **kerkdienst met Kinderkerk** in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds. Rachelle van Andel.

Donderdag 8 februari 10:30-12:00 uur **Een ochtend met Marceline Tutu van Furth**. Vorig jaar verscheen de debuutroman *De dokterstas* van Marceline, hoogleraar kindergeneeskunde aan het VuUmc en echtgenoot van Mpho. De roman over familiebanden (in een Joodse context), trauma's, liefde en gemis speelt zich af in de dokterswereld. Genoeg thema's om over te praten tijdens deze koffieochtend in Vrijburg, Iedereen is welkom, graag aanmelden via jhroselaers@gmail.com.

Tentoonstelling **Natuur in Landschappen, Nachtlicht, Maanlicht** in de Moddermanzaal. Werken van Dorrit Klomp en Jan Grotenbreg.
Te bezichtigen tijdens kantooruren op dinsdag, woensdag en donderdag.
Bel even met 020-6714277 of e-mail naar info@vrijburg.nl.

=====
De **voorgangers** van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers, ds. Mpho Tutu van Furth en ds. Rachelle van Andel.

Contactgegevens

ds. Joost Röselaers
Mobiël nummer: 06-55776713
jhroselaers@gmail.com

ds. Mpho Tutu van Furth, via
pastor@vrijburg.nl

ds. Rachelle van Andel
rachellevanandel@vrijburg.nl

Algemeen

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.

Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, gespreksgroepen en overige activiteiten.

Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze website: www.vrijburg.nl.